

DEMO VELD

- 11.00- 11.15 Opening 42^e Boerendag met defilé historische tractoren
Tientallen oude tractoren komen voorbij
- 11.15- 11.50 Sportdemonstratie Veteranensport
Gecombineerde oefening en massademonstratie
- 11.50- 12.20 Optocht voetvolk en aangespannen paarden
De grandioze optocht over het hoofdterrein
- 12.20- 12.45 Kampioenskeuring shetlandpony's
Bepaalt u welke pony de mooiste is?
- 12.45- 13.00 Défilé historische tractoren: Schlüter
De Boerendag staat dit jaar in het teken van het merk Schlüter
- 13.00- 13.30 Vlaamse Trekhonden Vereniging
Uit het straatbeeld verdwenen, maar te zien op de Boerendag
- 13.30- 14.00 Touwtrekken tegen een Belze knol
Krachtmeting tussen mens en paard
- 14.00- 14.20 Trekpaarden: stoelendans
Belze knollen op jacht naar die ene stoel. Een lach gegarandeerd!
- 14.20- 14.45 Sportdemonstratie Veteranensport
Gecombineerde oefening en massademonstratie
- 14.45- 15.05 Vliegend tapijt
Achter een Belze knol over het grasveld zweven
- 15.05- 15.30 Kampioenskeuring vaarzen
Op zoek naar de mooiste vaars van de Rijsbergse Boerendag
- 15.30- 16.00 Optocht historische aanspanningen
Alle karren op de Boerendag komen nog eens voorbij
- 16.00- 16.30 Defilé historische tractoren
De zwaarste klapijzers sluiten de 42^e Boerendag af

Verder op de Boerendag

Boerendagmuseum de Karkooi

Folkloregroep volledig in het teken van 'De Gouden Bruiloft'

Een demoveld waar de hele dag door grond bewerkt wordt. Zowel Belgische trekpaarden als oude tractoren zullen hier bezig zijn

Kleindieren met knuffelhoek

Hobbyisten en oude ambachten

Snoez zorgdieren

Ponyrijden

Schminken

Kalver- en vaarzenkeuring

Oude tractoren en stationaire motoren

Ezeltjes, met rond de middag een heuse ezeltjeslunch

Kermis voor de kinderen, met draaimolen, zweefmolen, luchtschommels, speelzandbak en een snoepkraam

Keuring shetlandpony's

Rommelmarkt van de Vogelvriend

Grootse braderie

Live muziek

Volle terrassen

Vaarzenkeuring

De Boerendag is ontstaan uit de veekeuring. Rijsbergen stond als vanouds bekend om het opmerkelijke feit dat er zowel zwartbonte als roodbonte koeien wei aan wie stonden. Deze waren allemaal te zien tijdens de fokveedagen. Door veterinaire eisen is het niet meer mogelijk om koeien te keuren op de Boerendag, daarmee zouden bedrijven compleet op slot moeten. Het moet natuurlijk wel leuk blijven. In al die jaren zijn de kalfjes gebleven vanuit de West-Brabantse fokkerijstichting. Toekomstige veehouders zijn vanaf 6 uur in de ochtend in de weer om de kalfjes zo mooi mogelijk te maken en gedurende de dag worden ze per categorie door een jury beoordeeld. De eerste deelnemers zijn al om zes uur op het terrein. Daar aangekomen worden de kalveren uitgeladen, krijgen ze een bedje van stro, worden ze gewassen en gepoetst om vervolgens in de ring voorgebracht te worden. Ook de kinderen krijgen een beoordeling hoe ze omgaan met het kalf. Op het demoveld worden de vaarzen gekeurd, de iets oudere dieren. De vakjury zal uitleggen dat er niet alleen op het mooiste vlekkenpatroon wordt gelet, maar ook op de stand van de poten etc. Er zijn bedrijven die al voor het 41^e jaar meedoen. Voorzitter is Rene Michielsen.

Shetlandpony's

Op de wei van Jack Daemen, naast het sportpark, vindt vanaf 8 uur in de ochtend de shetlandponykeuring plaats. Honderden inzenders sturen hun mooiste beesten naar het terrein van de Boerendag, in de hoop de grootste prijzen te pakken. Op het demoveld wordt getoond waar de jury op let. Contactpersoon is Ruud van Raak.

Sportdemonstratie

In de jaren 50 en 60 was de sportdag het moment om elkaar te ontmoeten. Elk gehucht had een afdeling, waarin de mannen en vrouwen gescheiden van elkaar sporten. Dat bestond uit atletiekonderdelen, maar ook uit dansen en het bouwen van piramides. De mannen van RKJB zijn allen in het wit gekleed met blauwe broek. De vrouwen hebben per afdeling een kleur rok en zijn daardoor herkenbaar. Voorheen kwamen er driehonderd sporters op de Boerendag, maar aangezien de jonge aanwas het af laat weten komen er nu zo'n 75 sporters. De leeftijd ligt van half in de zestig tot half in de tachtig. Op het terrein zullen ze gezamenlijk op marcheren, enkele oefeningen (zeg vooral geen dansen) laten zien en waarschijnlijk ook nog een piramide bouwen. Vorig jaar met ongewenst spektakel toen de fundering van de piramide iets zwakker bleek dan verwacht. De sportleiders zijn Rien Meeuwissen en Jan Jansen. Zij zullen e.e.a. becommentarieren. Hierbij zal ondersteuning nodig zijn om de muziek tijdig aan te zetten, waarbij afwisselend marsmuziek en muziek voor de oefeningen gespeeld zal worden.

Oude tractoren

Hierover praat Kees jullie bij

Optocht

Hierover praat Andre jullie bij

Ploegveld

Op dit veld naast de trekkertrekbaan is de hele dag vertier. Oude tractoren en paarden zullen elkaar afwisselen in de grondbewerking. Ploegen, eggen, noem maar op. Het publiek kan van dichtbij zien hoe dat in het verleden ging. Ook spectaculair is het ringsteken vanaf de Belgische knol en de appel en een ei race.

Snoez

Enkele jaren terug is Ilona Schalk haar project Snoez gestart. Ze gaat hierbij met haar ezeltjes naar verzorgingshuizen om de bewoners de dag van hun leven te bezorgen. Ilona komt uit sprundel en is voor de tweede keer aanwezig op de boerendag, ze staat bij het kermisterrein. Ze zal hierbij aandacht vragen voor hun activiteiten. Twee weken geleden stond ze nog in de krant nav haar bezoek bij Avoord.

Kermis

Het terrein tegenover de tent is geheel ingericht als kinderparadijs. Hier staat een draaimolen, zweefmolen, nostalgische luchtschommel, een zandbak, een snoepkraam en een kindercircus. Voor een schamele drie euro kunnen de kinderen een kermiskaart kopen waarmee ze de hele dag onbeperkt mogen draaien en schommelen. Het is natuurlijk de bedoeling dat de ouders die tijd dan in de tent doorbrengen ☺

Kleindieren

In de nieuwe schuur achter de karkooi zullen de konijnen en kippen te vinden zijn. De angorakonijnen van kleindiervereniging Bredania, de kippen via Henk Boer. Ze vertellen graag over hun hobby en geven natuurlijk alle ruimte om met de dieren te knuffelen.

Hobbyisten

Op het hoofdterrein laten een aantal hobbyisten zien waar ze hun tijd mee vullen. De mandenvlechter, schilder, de bijenbond, een uitbeelding van het brabantse dorpsleven en verder nog een groot aantal oude ambachten.

Dorsploeg

Het beeld van de boerendag is natuurlijk de dorsende mannen, die met de vlegel aan de slag gaan. Maar ook de latere manieren van dorsen komen aan bod, onder meer met de kafmolen, aangedreven door de manege. Loop vooral hier even langs bij Jac Graumans, die kan verhalen genoeg vertellen over het dorsen.

Boerendagmuseum de Karkooi

Het hart van de Boerendag. In deze oude stal zijn al onze karren, werktuigen en gereedschappen opgeslagen. Op afspraak is dit museum geopend, en sowieso op een aantal zondagen in het jaar. De collectie van de Boerendag is uniek door zijn omvang en volledigheid, waarbij het west-brabantse boerenleven uit de jaren 50 centraal staat. Afgelopen jaar is de collectie onder meer uitgebreid met een nog werkende veilingklok.

De Karkooi wordt verbouwd tot een compleet museum. Conservator is Jan Mulders, loop daar vooral nog maar even langs voor alle verhalen

Folkloregroep

De folkloretent staat naast het demoveld, hier wordt de hele dag door toneel gespeeld en het leven van toen uitgebeeld. Met zn allen aan tafel, de was doen, het eten bereiden, jong en oud wordt hier bij betrokken. Kinderen kunnen spelen in het hooi of meedoen met het toneelstuk. Dit jaar alles in het teken van de Gouden Bruiloft